

Lieve tandarts,

Dit is een liefdesbrief voor alle tandartsen en andere mondzorg professionals. We hebben ervoor gekozen om jullie in het zonnetje te zetten. Regenen doet het namelijk al genoeg.

Het gebit is méér dan een bak met tanden en kiezen. De mond is de zetel van gezondheid. Dat weet jij als geen ander. Je patiënten beseffen dat ook. Ze schamen zich omdat ze hun mond niet altijd goed verzorgen door te vaak en te zoet te eten. Of te roken.

Patiënten schamen zich ook door hoe ze eruit zien, ook voor jou. Gelukkig besef je dat en gun je je patiënten hun schaamtegevoel. Want de schaamte betekent dat ze het eigenlijk anders willen. Misschien weten ze niet dat door hun gedrag aan te passen, ze al veel goeds kunnen doen. Een gaatje is een gaatje, denkt men. Veel mensen weten niet dat het glazuur kan herstellen met de juiste aandacht. En veel mensen weten niet dat minder vaak eten en drinken goed is voor je gebit.

Je geeft je patiënt een beetje regie door hen jou te laten aantikken als de behandeling even gepauzeerd zou moeten worden. Dat is niet de enige gelegenheid waarop je geduld getest wordt. Het komt voor dat patiënten niet komen opdagen. Laksheid, vergeetachtigheid, angst voor pijn of de kosten? Stress misschien? Of is controletrouw iets van vroeger? Je merkt dat de *no show* minder voorkomt met een vriendelijke herinnering vooraf. Straffen helpt niet. De gummie diertjes van weleer helpen wel. Hoe tof was het om wat uit te mogen zoeken!?

Soms voel je je een tovenaar die magie bedrijft om de pijn te verlichten. Steeds meer patiënten komen pas als ze pijn hebben. Natuurlijk werk je liever aan een structurele oplossing. Dat kan mede mogelijk gemaakt worden door het [TilburgsOndersteuningsFonds](#). Dit biedt geen garantie voor goede zelfzorg maar het maakt het leefbaar voor de meest kwetsbaren.

Deze liefdesbrief is niet compleet zonder een dank voor je aandacht voor de financiën.

We zijn een groot voorstander van je transparante begrotingen. Je patiënten weten hierdoor waar ze aan toe zijn. Een machtiging voor de behandeling van kinderen zorgt ervoor dat mensen kunnen vertrouwen op de boodschap "tandzorg tot 18 jaar is gratis".

We kunnen je wel zoenen als je even meedenkt met een eventuele vergoeding door de zorgverzekering. Gespreide betaling haalt de angel uit de geldstress. Hop, weg geldstress. We beseffen dat dit werk is voor jullie administratie. Dus hierbij een dank voor jullie secretaresse en assistentes. Het liedje "Het is altijd lente in de ogen van de tandarts(assistente)" komt nu spontaan in ons hoofd.

Na alle moeite die jullie doen, wil je niet weggezet worden als een commerciële geldwolf. Als je dat zou zijn, had je heus een ander beroep gekozen. Nee, dit werk doe je omdat je van mensen en de techniek houdt. Knutselen en kletsen zijn gouden ingrediënten voor je prachtige beroep.

Waarom schrijven we deze liefdesbrief? Waarschijnlijk zie je dat er meer aandacht mag komen voor de leuke kanten van je werk. Misschien neem je jezelf voor om op de school van je kind, kleinkind of nicht er een keer iets over te vertellen. Wie weet komen er dan meer tandartsen en wordt het makkelijker om een praktijk over te dragen als je pensioen nadert. Dat zou fijn zijn, ook als je je nu nog net zo fris en jong voelt zoals je eruit ziet.

We hopen dat de liefde die we nu betuigen, niet onbeantwoord blijft. Ook als je er niet van gediend bent. Want tja, dat heb je wel eens in de liefde.

Een mooie Valentijnsdag,
Namens alle lieve patiënten en mensen die zorg mijden,