

Een groet voor kerst

Er komen bijzondere dagen aan. Ze herinneren ons aan een visioen dat velen al heel lang hoop geeft.

Dat mensen die altijd de laatsten zijn de eerste worden.

Dat mensen die onbeduidend lijken, herkend worden als mensen die iets wezenlijks te vertellen hebben

Dat mensen die verstoten zijn midden in een kring worden gezet en met respect worden aangesproken.

Dat mensen die ziek zijn, worden bezocht en getroost.

Dat mensen die rechteloos zijn, recht zullen vinden.

Dat mensen die stom geslagen zijn, woorden vinden.

Dat mensen die ontworteld zijn zich thuis gingen voelen.

Dat solidariteit een mooiere wereld kan maken, hemels, een waardige plaats voor iedereen.

Voor dat visioen zijn geen wonderen voor nodig, omdat mensen dat samen kunnen laten uitkomen, door het Goede te doen,

als vrijwilliger, buren, leerkracht, verpleegkundige, arts, welzijnswerker,

hulpverlener, bewindvoerder, ambtenaar, boer, winkelpersoneel, secretaresse, ict-er, journalist, pakjesbezorger, beleidsmaker, bestuurder,

vader, moeder, broer of zus, dochter, zoon.

Laten we dat in 2020 samen proberen.

Team De Vonk

Karin, Bettine, Marja

